

## Hoseas bog

### Hoseas kald og løfte til afgudsdyrkerne i Israel

Hosea, en af Guds profeter, bliver af Gud bedt om at tage sig en horkvinde til ægte og få horebørn med hende, thi utro mod Herren bedriver landet hor.

Hosea adlyder Herren.

Hosea får 3 børn. Den ældste en søn giver Gud navnet Jizre'el, som tegn på at Gud vil gøre en ende på byen Jizre'el - en by i Issakars området - og endvidere vil Han sønderbryde Jizre'els dal, som var en frugtbar trekant-slette i Galilæa.

Senere får Hosea en datter, som Gud giver navnet "Nådesløs", da Han ikke længere vil tilgive Israels hus og være dem nådig. Endnu en søn kommer til verden. Gud navngiver ham "Ikke mit folk", da Han ikke længere ser folket som sit folk. Gud taler her til nationen Israel.

Børnenes navne er et varsel til Israel om en kommende tid.

Efterfølgende lover Gud, at "Israelitternes tal skal blive som sandet ved havet, der ikke kan måles eller tælles" og de skal kaldes "den levende Guds børn". Deres navne skal være "Mit folk" og "Nåderig"

"Ikke Mit folk" og "Nådeløs" bliver således tilgivet af Herren efter omvendelse og gøres til en del af Hans slægt.

Gud lover også, at Han vil frelse Judas hus - ikke ved bue, sværd eller stridsvåben, ej heller ved heste eller ryttere. Juda er søn af Jakob og bosat i Kana'ans land.

### Konsekvensen over de afgudsdyrkende Israelitter

Gud viser os i Hoseas bog, hvordan Han griber ind. Han viser os konsekvenserne af Israels afgudsdyrkelse. Han vil klæde horekvinderne nøgne, afsløre dem. Han vil fratage dem deres falske tryghed. Han vil sørge for, at afguderne ikke mere kan findes. Han tager tilbage, hvad der ikke kommer fra Ham. Dette, for at få folket til at søge tilbage til deres første kærlighed: den sande levende Gud. Gud nedbryder deres religiøsitet. Der står: "Jeg gør en ende på deres fester, sabbatter, deres nymåne og enhver højtid". Gud vil lokke afgudsdyrkere ud i ørkenen, så Han i kærlighed kan tale til dem dér. Efterfølgende vil Han give dem tilbage, hvad der er taget fra dem

- så de forstår, hvem der er deres sande og levende Gud.

Herefter vil Gud slutte pagt for dem med markens dyr, himlens fugle og jordens kryb. Bue, sværd og stridsvåben vil Han sønderbryde og Han vil lade dem bo trygt i landet. Han lover dem evig troskab.

### **Guds vrede over nationen Israels afgudsdyrkelse**

Israel som land skal også opleve Guds vrede og det skal komme til at vente længe på Guds indgriben - dette uden konger og fyrster.

Præsterne, der ikke griber ind mod afgudsdyrkelse; men vrager Guds visdom, får også deres straf. Folket, der er blevet forført af præsterne, vil Gud ikke straffe. Gud beder her Judas hus om ikke følge de svigefulde israelitter. Også kongehuset får del i straffen. Gud viser os - i Hoseas bog - Israels vederstyggeligheder og hvordan de har ladet sig indfange af afgudsdyrkere og er blevet nydelsessyge. De, der skulle lede landet, hører ikke længere Guds stemme.

Gud fortsætter i Hoseas bog med at beskrive sin vrede over den frafaldne nations levevis og de fatale konsekvenser, som frafaldet har for landet. Han gør det klart, at Han ikke ønsker brændoffer fra dem (religjøsitet); men sand omvendelse i kærlighed.

Han siger: "Thi, rette er Herrens veje; retfærdige vandrer på dem, men syndere snubler på dem".

Gud gør opmærksom på Israels undertrykkelse, at deres ret er blevet knust, men også at Israel frivilligt er løbet efter fjenden. Konsekvensen heraf er mange år i landflygtighed. Dette, indtil Herren selv fører israelitterne hjem igen.

I sidste kapitel tilbyder Gud atter nationen Israel sin kærlighed og genopbyggelse af, hvad der er ødelagt. Dette, efter at omvendelse og anger har fundet sted. Og Gud lover endvidere, at også Juda får en høst, når Israels folk har fået lægedom.

### **Opsummering**

Gud beder - i Hoseas bog - en af sine profeter, Hosea, om at gifte sig med en horkvinde. At bedrive hor er i Bibelsk forstand at dyrke afguder. Det i form af

at tilbede og tro sig afhængig af mennesker, andre guder, materielle ting og penge mm.

Hosea er et billede på Jesus Kristus og Hans tjeneste. Hosea blev, som Jesus Kristus, kaldet til at frelse synderne. Overgivelsen til Kristus sammenlignes i Bibelen med et ægteskab. Hosea bliver kaldet til at ægte en horekvinde. Der står endvidere, at Hosea får horebørn. Hoseas bog er centreret om det israelske folk samt nationen Israel.

Gud har vendt sig bort fra både folket og Israel som nation, men på et tidspunkt kalder Han igen på folket.

Gud ønsker omvendelse af Israels folk. Han vil bekæmpe synden ved at ødelægge, hvad der har magten over dem. Han lokker dem ud i ørkenen for rejse dem op i Hans velsignelse. Der er præcis sådan, Jesus arbejder med og gennem mennesker. Jesus kalder synderne ind i et ægteskab med Ham. Inden ægteskabet - dvs fuldstændig forening med Ham - renses Han synderen for al synd og Han beder dem omvende sig til Ham, så kød og ånd forenes.

Gud beder endda horekvindens børn: "gå i rette med jeres moder". Hun er ikke min hustru. Et andet sted i Bibelen siger Han: "I skal ære jeres moder og fader". Hvordan går man i rette med sin mor og samtidig giver hende ære?

Lader vi os lede af Helligånden "Guds iboende Ånd i os", vil vi automatisk gå imod mørket og på den måde give vores mor ære - og vi er retningsgivere for Herren. Gud beder Israels børn om ikke at lytte til forfædrenes vranglære.

De der ikke omvender sig vil blive knust.

### **Guds plan**

Intet sker fra Guds hånd, før Han har talt til sit folk om det. Gud har talt gennem Ordet / Bibelen og Ordet taler til os den dag i dag.

Gud har på det sidste talt til os gennem 4 bøger fra Det Gamle Testamente.

I Ruts bog lærer vi, at det er desperationen efter Gud, en søgen og en higen efter at komme ind i Hans nærvær, der - sammen med lydighed over for Helligåndens vejledning - vil bringe os ind Guds nærvær.

Dette er hedningernes vandring ind i Herrens nærvær, vi skal trænge os ind for Herren.

I fortællingen om Esau og Jakob lærer vi, at en forening mellem kød og ånd er en nødvendighed for at kunne gå ad den vej, som Gud har til os.

Dette gælder for alle Guds folk.

I Noas bog viser Gud os sin vrede og sorg over, at vi dels har glemt alt om Gud og derfor lever uden fællesskab med Ham og at Han dels ser ondskab verden over - dengang som nu. Gud udryddede dengang menneskene på jorden ved at oversvømme hele jorden med vand. Kun Noa og hans familie blev skånet. Efterfølgende gav Gud os en pagt på, at det ikke vil ske igen. Gud viste mig for nylig - under læsningen af Noas ark - at vi befinder os samme sted i dag, som verden gjorde lige før, syndfloden kom. Gud vil atter gribe ind.

I Hoseas bog viser Gud os Israels skæbne, konsekvensen af afgudsdyrkelse og af at leve uden Ham. Han taler her til nationen Israel og deres befolkning, men gennem hele Bibelen bliver vi alle advaret om konsekvenserne ved at vælge troskab til Herren fra.

Gud afslører også sin plan for, at Israel og de kristne bliver forsonet i troen på Ham. Israel har fra start af været kaldet til at tilhøre Gud. Det har været Guds folk, Guds nation. De har ladet sig forføre. Gud kalder sit folk tilbage til Ham. Han vil samle sin nation igen.

Vi ved fra Rom. 11; 25 "at der er kommet en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt er gået ind." Herefter vil Jesus blive åbenbaret for dem som frelseren.

Hoseas bog beskriver Israels frafald og efterfølgende forsoning med Herren. Her er det Herren, der trænger sig ind på folket / på Israelitterne, for omvendelse, dette gennem prøvelser.

Gud afslører, at Judas hus (de der bliver kaldet ind i Guds slægt) og Israelitterne (de der er født ind i Guds slægt) skal slå sig sammen og sætte én og samme høvding over sig (Jesus Kristus). Igen ser vi Guds ønske om forsoning, denne gang et ønske om, at de troende bliver ét i ånden.

v/Tamarra